

Zondag 31 mei 2026

Voorganger : Burret Olde
Lector : Gerry de Groot
Organist : Jeroen Rijpkema
Collectedoel : Kerk in Actie
Liederen : Zie borden
Lezingen : Zie borden

Collectedoel Diaconie



Noodhulp aan mensen in Cuba

De situatie in Cuba verslechtert snel. Door de zware economische crisis en grote tekorten aan brandstof, voedsel en elektriciteit is het dagelijks leven voor veel mensen een strijd geworden. Dagelijkse stroomuitval – soms meer dan twintig uur per dag – zorgt ervoor dat voedsel bederft, waterpompen stilvallen en ziekenhuizen nauwelijks kunnen functioneren. “De situatie in Cuba is schrijnend”, vertelt de relatiebeheerder Latijns-Amerika bij Kerk in Actie. “Door de economische crisis en het wegvallen van basisvoorzieningen hebben veel mensen moeite om dagelijks voldoende voedsel en medicijnen te krijgen. Voor sommige gezinnen zijn zelfs twee maaltijden per dag niet haalbaar.” Vooral ouderen, kinderen met een beperking en alleenstaande ouders met jonge kinderen worden hard getroffen. Kerk in Actie is daarom samen met partner CCRD een noodhulpactie gestart voor de meest kwetsbare mensen in Cuba.

Wij kunnen Kerk in Actie helpen om de noodhulp te kunnen geven voor de mensen in Cuba door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, of uw gift overmaken op rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Kijk voor informatie kerkinactie.nl

Open kerk

Zoals gebruikelijk worden in de zomermaanden juni, juli en augustus de kerk opengesteld voor mensen die onze kerk willen bezoeken.

Iedereen is dan welkom, wordt rondgeleid en er is tijd voor een gesprekje.

Wij zijn open iedere woensdagmiddag in de bovengenoemde maanden van 14.00 tot 15.00 uur.

Kom gerust eens langs.

Nieuw initiatief voor het regelen van vervoer

Er zijn gemeenteleden die niet meer met eigen vervoer naar de kerk kunnen komen en we hebben gemeenteleden die plek over hebben in de auto. Nu moeten de gemeenteleden die vervoer zoeken vaak een rondje bellen. We denken dat het eenvoudiger kan door vraag en aanbod samen te brengen in een app-groep.

Hoe werkt het?

De gemeenteleden die vervoer zoeken en degenen die vervoer kunnen aanbieden krijgen toegang tot een app-groep. Als je geen vervoer hebt en naar de kerk wilt, zet je een berichtje in de app groep dat je vervoer zoekt op een bepaalde datum. De gemeenteleden die een auto hebben en diegene wel op willen halen, kunnen op dat bericht reageren. Of je kunt een reactie plaatsen dat het die datum niet lukt en de vraag stellen of er iemand anders is, die kan rijden. Zo is direct duidelijk of het vervoer al geregeld is of dat de vraag nog open staat. Omgekeerd kan ook. Je bent van plan naar de kerk te gaan met de auto en je kunt in de app vragen of er iemand is die nog vervoer nodig heeft.

Wilt u meedoen? Meld u dan aan!

Als u bereid bent om te rijden of u zoekt iemand om opgehaald te worden, meldt u dan aan. Dit kunt u doen door naam en telefoonnummer op te schrijven op een lijst in de hal van de Ark. Na opgave zult u via de app nader geïnformeerd worden over de werking daarvan.

Wilt u meer informatie?

dan kunt u na de kerkdienst contact opnemen met Marian van Klaveren of Peter van Troost.

Lieve mensen,

Er is weer een mooi bedrag opgehaald voor de stichting Wens Ambulance!!

Via de collecte € 458,60

Via de bank € 119,00

Totaal € 577,60

De diaconie verdubbeld dit bedrag, dus wordt er naar de stichting Wens Ambulance
€ 1155,20 overgemaakt!

Heel hartelijk dank voor Uw gaven.

Agenda:

Wo. 3 jun.	Vergadering Eredienst	14:00
Di. 21 jul.	Vergadering Diaconie	10:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.



Hierbij alsnog de gemiste liturgische schikking

“Toelichting Liturgische Schikking Pinksteren 2026”:

Vandaag is het de 50^e dag na Pasen en vieren we het feest van Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt.

De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster.

Met Pinksteren is de liturgische kleur rood. Rode bloemen roepen vlamvend vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden.

Het is tevens de kleur van de liefde door alle lijden heen.

In het bloemstuk zijn ook andere soorten kleuren gebruikt. Die staan symbool voor al de verschillende volkeren waar ook ter wereld en natuurlijk ook voor onze gemeente.

De bloemen die erboven uitsteken staan symboliseren de vlammen, de tongen van vuur.

Grassen maken de uitstorting van de Heilige Geest die ons bezielt zichtbaar, als door de wind gebogen.

*Geest van God, zo vol van liefde
Vul mijn hart en ziel met Jou.
Leid mijn leven naar het wonder
Geest van liefde, sterk en trouw.*



De jaarrekeningen

Van de kerkrentmeesters en van de diaconie liggen twee zondagen na de dienst achter in de kerk op de tafel ter inzage.



Wil u ze nog echt uitgebreid inzien? Bel dan Mineke of vraag het zondag even.

Groet Mineke

Zondag 7 juni 2026

Voorganger : Chris Mataheru uit Hoorn
Lector : Cobie Koetsier
Organist : Andrew Orme



Onze Jarigen

De jarigen tot en met 6 juni leest u hieronder:



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

